

KATTEBELLETJE van VBS ACHTERBOS 25 oktober 2024

Nieuws uit onze ganze school!



TE ONTHOUDEN DATUM

Maandag 11 november = GEEN SCHOOL omwille van Wapenstilstand



Leerplicht vanaf de derde kleuterklas.

We merken dat ouders, die nog kleuters hebben gauw nog reizen boeken nu het nog kan. Toch geven we graag even mee dat vanaf het schooljaar 2020-2021 de leerplicht verlaagd is vanaf 5 jaar.

Dit is ingevoerd omdat men van mening is dat kleuteronderwijs ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en dit op alle vlakken.

Heel concreet wil dit zeggen dat uw kleuter enkel afwezig kan zijn indien gewettigd (ziekte, huwelijk, begrafenis en wegens persoonlijke redenen mits toestemming van de directie.

Vervroegd op reis vertrekken is een ongewettigde afwezigheid.



Bedankt middagmoekes ad interim

In september hadden we een probleem. Heel wat van onze vaste middagmoekes hadden hun vrijwilligerswerk overschreden waardoor we op zoek moesten gaan naar vervangers. Gelukkig hebben heel wat lieve moekes en vakes ons uit de brand geholpen. We willen jullie daarvoor heel erg bedanken.



Even opletten met foto's maken

Lieve ouders,

We merken dat heel wat ouders tijdens het helpen van onze activiteiten foto's nemen en op Instagram zetten. Dit is allemaal heel goed bedoeld. Daarom delen we even mee dat niet alle ouders de toestemming hebben gegeven om hun kinderen te fotograferen. Daarom vragen we u vriendelijk om uw foto's niet op Instagram of Facebook te zetten. Hou ze als fijne herinnering bij in uw fotogalerij.



Soep op vrijdag

Lieve ouders,

Via Enchanté Vzw en Warme Ondernemers hebben sponsoring mogen ontvangen om uw kind op vrijdag warme soep aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat de school zelf niet te veel moet opleggen, willen we een warme oproep doen om onze actie Soep te versterken door te sponsoren. Dit kan u doen door de QR-code te scannen. We zullen zorgen dat deze QR-code ook aan de schoolpoort hangt. Op die manier kunnen we door uw bijdrage deze actie blijven verderzetten. Alvast heel erg bedankt!

enchantevzw.be/nl/brooddoosnodig/



Nieuws uit onze kleuterschool!



Eén dagje vroeger...

Omdat het bijna vakantie is, brengt je kleuter het kattenbelletje vandaag al mee. Lieve ouders, geven jullie het mapje morgen al mee terug met je kleuter? Dank je wel!



Meebrengen in K3

Na de herfstvakantie spelen en werken onze reuzenvrienden rond "De Koala". Als ze thuis hierover spulletjes hebben, zijn deze welkom in de klas: een prentenboek, knuffel, een gezelschapsspel, een puzzel,... Niets nieuws kopen hoor! En graag naamtekenen aub.



De herfst is in het land

... en dit betekent vaak minder mooi weer.

Hierdoor gaan onze fietsuurtjes niet meer door.

Als de lente terug is, laten we jullie weten wanneer de fietsdagen terug starten!

**Lieve ouders, nemen jullie kleuters MORGEN (Vrijdag 25 oktober)
hun fiets mee naar huis?**



Nieuwjaarsbrieven

Geven jullie je bestelling voor nieuwjaarsbrieven na de herfstvakantie mee met je kleuter? De juffen moeten deze tijdig bestellen bij de uitgeverijen.

Ik..... ouder vanuit K1A – K1 – K2 – K3

bestel extra nieuwjaarsbrieven voor mijn kleuter.

De onkosten komen op de schoolrekening = €1,50 per brief

Weetje: de nieuwjaarsbrief voor de ouders wordt door je kleuter zelf geknutseld en niet aangerekend. Tel deze NIET mee bij de bestelling!



23 oktober een woensdag
zagen we vele kleuters met een lach
SAMEN met hun grootouders op reis
een kaart in de hand
ONDERWEG
van land naar land
in Zwitserland klimmen naar de top
in Afrika blotevoetendans
hop hop hop
in Egypte piramides bouwen
en in Hawaï limbo-dans
onder de touwen
in Oostenrijk lagen de skilatten klaar
voetje voor voetje
keileuk
echt waar
van je ras ras ras
dansten we in Nederland
met klompen door de plas
de Rode Duivels uit België
kregen een goed gevoel
een penalty sjotten
recht in het doel
in Turkije wachtte ons een héérlijk buffet
vele mama's
hadden de lekkerste proevertjes
klaargezet
in Spanje scheen de zon
schelpen zoeken
zoveel als je maar kon
tot slot
samen genieten
grootouders
met hun lieve deugnieten
van koffie of thee in een tas
zelfgebakken cake
kwam ook van pas
een gulle vrije gift
uit de portemonnee
maakte ons heel teveree
't is een extraatje voor de Sint
ten goede van elk kleinkind
het was een grootouderfeest
om van te snoepen



en onze juffen willen
nog luid roepen
"voor ALLE helpers zo apart
een DANKJEWEL
recht uit ons hart!"

Dit geven we nog graag mee. De ingrediënten van de heerlijke lekkernijen die door onze Turkse mama's werden bereid, waren gesponsord door "WINGLE" een Turkse supermarkt gerund door startende Turkse jongeren.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL



Onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen op zeeklassen.

Berre

De zeeklassen was super interessant. (De Mercator, Raversyde, vogelopvangcentrum, Sealife en de zee, het strand en natuurlijk ook de zeedieren)

De Ploate was een super goede herberg en het eten was ook heel lekker. Enkel de kussens van de bedden waren wat plat.

- Op de Mercator voelde ik me als een echte matroos.
- In Raversyde was het alsof ik zelf in de oorlog was.
- Ik voelde me een echte verpleger in het vogelopvangcentrum
- in Sealife dacht ik dat ik tussen de vissen stond
- tijdens het wandelen rook ik zoveel vis dat ik het nu nog uik.

Maar het allerbelangrijkste was 'HET WAS SUPER!'. Ik zal deze reis nooit vergeten!

Félice

Zeeklassen was super tof en de jeugherberg was prima. de avondactiviteiten waren ook super leuk. Het was echt de moeite. De Mercator was leerrijk en interessant, net zoals de introductie op het strand.

Ik vond het een super toffe week! In Raversyde hebben we lang moeten stappen, maar ook dat was niet erg. In Flanders Fields hebben we afgesloten en dat was megatof!



Dit willen we ook meegeven.

Dat we ondernemende jongeren hadden, dat wisten we al. Maar dat ze zelf een robuuste boomhut met aanpalend terras konden maken, dat wisten wij niet. Dus vonden wij het als fiere leerkrachten toch wel fijn om dit met u te delen.

Chique gedaan Matthijs, Henrik, Tibe en Ferre

